

In de week gelegd 07-26; 15-02-2026, Moeten de regels veranderen of wij?

Sirach 15, 15-20; 2 Korintiërs 2, 6-10; Mattheüs 5, 17-37



Waar de één *brandt* om het goede te doen, laat het een ander koud. *Eugene Omalla*, Olympisch kampioen met goud op de 400 meter gemengde estafette in 2024, hoort tot de eerste categorie. De hardloper raakte in zijn periode op Papendal bekend met een ‘rigide maar goed systeem’ (*Trouw*, 02-02-2026), maar vindt het (te) makkelijk om daarop te vertrouwen. In zijn leven voelt hij Gods aanwezigheid en meent: *als alles van jou afhangt, moet jij op iets anders vertrouwen*. Voor hem de Heer die zijn levensweg kent.

Sirach, een andere ‘Olympiër’ (van de berg Sion in Jeruzalem) zegt in de eerste lezing dat wij in het systeem van God een *stem* hebben. Het is aan *ons* de geboden van God wel of niet te onderhouden. *Vuur en water heeft Hij voor u neergezet, strek je hand uit naar wat je kiest*. God doorziet alles en leest ons hart. De Heer heeft niemand bevolen te zondigen, noch iemand verlot gegeven kwaad te doen. Hij ziet wie ontzag voor hem heeft. Waar *kieszen* wij voor?

Normen en waarden blijven actueel. Dagelijks struikelen en vallen er velen, wijzelf niet uitgezonderd. In de media oordeelt de publieke opinie genadeloos, dat was vroeger ook al zo. Daarom schrijft Paulus aan de Korintiërs dat er na een berisping ruimte moet zijn voor *vergiffenis* en *bemoediging*. Letterlijk: *neem het besluit de betreffende persoon liefde te tonen*. Feitelijk zegt hij niet de regels te veranderen maar onszelf en dit te doen *voor het aangezicht van Christus*. Paulus laakt lauw volk en haakt aan bij Jezus die de Wet serieus neemt.

In het evangelie zegt Jezus vandaag dat hij niet gekomen is om zelfs maar een punt of komma van de Wet van God te veranderen. Het is verrassend, dat hij niet enkel naar de *overtreders* kijkt, maar ook naar hoe *wij* er met ons *hart* inzitten, koud of warm. Hij benoemt de vele *-stille-*verleidingen. De Hemel weet ervan en ziet in het *verborgene*. Wij dragen allen schuld, en *ieder* heeft nood aan vergiffenis en liefde. Ons leven is net een *gemengde estafette*. Eugene Omalla zei al: wanneer alles het in leven van ons afhangt, moeten wij op iets anders vertrouwen. Laat dat de liefde zijn. Niet de regels moeten veranderen, maar wij!

